

27 februari 2016 Proloog – start van het fietsseizoen. – Nico Offerman

 nico-offerman.nl/27-februari-2016-proloog-start-van-het-fietsseizoen

ThemeGrill

7 maart
2016



Ingrediënten:

Wit, bruin en krentenbrood

Beschuit en ontbijtkoek

Kaas, worst jam en hagelslag

80 eieren en een banaan voor onderweg

en hele leuke routes in oude stijl, dat is dus klavertje vier.

Mijn eerste ervaring met de proloog was in 2011 toen ging ik met de kennismaking cursus op pad met Patrick en Hendy dit was de laatste dag van de cursus en we zouden kennismaken met een heuse toertocht. Dus opgetogen ging ik naar het clubhuis waar de leden het ontbijt op hadden en tot mijn verbazing niet gingen fietsen wat was het geval er was regen op komst. Maar goed de cursus ging wel door dus op voor de eerste ronde van klavertje vier. Met een man of 6 gingen we op pad en reden stil achter Patrick aan, Hendy had (ineens) andere bezigheden en ook een aantal cursisten hadden de wekker niet gehoord, zo reed ik achteraan met Gijs Molle en we hadden het best naar ons zin, op de weg naar Wassenaar ging het goed los, regen kwam als een douche over ons heen. Maar bikkels die wij waren gaven niet op.

Rechts af richting Voorschoten kregen we ook nog te maken met wind en wel zo erg dat één van de cursisten die volgens mij net aan 45 kilo woog achteruit geblazen werd. Om hem uit de wind te houden reden Gijs en ik naar voren waar ik nog spijt van heb pfff is dit fietsen bij een club. Maar goed om kort te zijn het bleef bij één rondje en behalve Gijs hebben we geen cursist meer terug gezien bij de club 😊

Nu dan 2016, verschillende groepen gingen na het ontbijt op pad en kozen strategisch hun route uit, om het makkelijker te maken had de TC combi routes gemaakt zodat je kon kiezen om meerdere rondjes achter elkaar te fietsen en om de prestatiedrang te

verhogen waren er prijsjes te verdienen.

Ondanks de kou waren er veel deelnemers die het klavertje 4 volbrachten en met lachende gezichten werd er genoten van de koffie met appeltaart.

Zelf had ik ook een groepje op sleeptouw genomen en met 6 gingen we op pad ik hoorde al gauw dat er misschien wel voor 1 ronde gekozen zou worden dus besloot ik de eerste ronde langer te maken waardoor het eerste ronde op bijna 40 km uitkwam. Zo gingen we na de koffie verder met 5 man het rondje wassenaar doen en dat was voor 3 te veel zodat we na de appeltaart nog maar met z'n tweeën op pad gingen. Nu had de wind mij ook aardig gesloopt en ik was blij dat ik in het wiel richting de rotte kon rijden. Na dit rondje hadden wij mede omdat ronde 1 verdubbeld was ook onze prestatie geleverd en kwamen blij het clubhuis binnen, wat zou ik kiezen een paar sokken? Of misschien de handschoenen die als prijs beschikbaar waren? Nou niets van dat de prijzen waren op! Er waren veel meer deelnemers die de 100 / 110 kilometer hadden volbracht dan dat de TC had gedacht.

Nu op naar de Duinentocht.

Nico Offerman.